

Bij Blijven

Jaargang 16, nr. 4, februari-maart 2019

WOORD VOORAF

Begin december 2018 zou het 100^e nummer van Bij Blijven verschijnen. Zo ver is het helaas niet gekomen. Door de ernstige ziekte van haar partner kon onze eindredacteur Jeanne Bos pas veel later dan de bedoeling was van vakantie naar Nederland terugkeren. Na rijpe overweging heeft zij daarna besloten haar functie neer te leggen. Van nabij weten wij dat dit haar zeer aan het hart ging. Vanaf het eerste nummer in 2003 heeft Jeanne de vele werkzaamheden die het eindredacteurschap met zich meebracht consciëntieus en met enthousiasme vervuld. Eerst samen met haar man Ben, na zijn overlijden in 2006 alleen. Onze kerkgemeenschap is Jeanne hiervoor grote dank verschuldigd. Ondergetekenden zijn hierna tot de conclusie gekomen dat zij geen kans zien het eindredacteurschap van Bij Blijven op zich te nemen. Doordat het niet mogelijk bleek op korte termijn een nieuwe eindredacteur te vinden, was het naar onze mening niet haalbaar om Bij Blijven in dezelfde vorm en inhoud te produceren en te verspreiden. De alternatieve optie die wij begin januari aan de kerkenraad hebben voorgelegd, is het uitbrengen van drie digitale verkorte edities in het eerste halfjaar van 2019. Hiertoe is inmiddels besloten. Populair gezegd, gaat het om een “uitgeklede” versie van het kerkblad met de nadruk op informatie die voor onze leden en vrienden van direct belang is. Wij hebben hierbij gekozen voor:

- een rubriek “Van de kerkenraad”
- een opgave van de kerkdiensten in onze gemeente (zoals tot voor kort gebruikelijk)
- een rubriek "Wel en wee van onze gemeenteleden"
- agenda met aanduiding van activiteiten in de komende periode van ongeveer 6 weken.

Het eerste nummer van de verkorte uitgave treft u hierbij aan. Het is mede met de steun van Jeanne Bos en Wietske Mulder tot stand gekomen. Wij zullen er voor zorgen dat diegenen van wie we weten dat zij geen mogelijkheden voor e-mail bezitten een print van deze uitgave per post of via een bezorger ontvangen. Wij vertrouwen erop dat u begrip zult hebben voor de gekozen oplossing, waarvoor wij ons volledig zullen inzetten.

12 februari 2019, Ruud van den Bosch en Jan den Draak, redacteurs.

Van de Kerkenraad

Beste mensen.

Ook langs deze weg wil de kerkenraad Jeanne Bos van harte bedanken voor het vele werk dat zij jarenlang heeft verricht voor onze eigen periodiek: Bij Blijven. Het vragen om (beloofde maar nog niet aangeleverde) bijdragen, het verzamelen van het nodige materiaal, de

redactievergaderingen en niet in het minst het (tijdig) opmaken van een verzorgd tijdschrift. De reden waarom Jeanne met de redactie is gestopt is bij u bekend. Wij wensen haar en Freek veel sterkte.

Gelukkig zijn Ruud van den Bosch en Jan den Draak bereid om (tot er weer een volledige redactiecommissie is) een digitale versie van Bij Blijven in de lucht te houden. Wellicht wat uitgekleet, maar niettemin. De kerkenraad dankt Jan en Ruud van harte. Tegelijkertijd roepen we iedereen op om de rol van Jeanne over te nemen.

Daarmee ben ik aangeland bij de volgende de vacature. Hoewel de vacature in de kerkenraad door het vertrek van Ard al lang is aangekondigd, heeft zich nog geen nieuwe kandidaat voor de kerkenraad gemeld. Ik wil iedereen met enige klem vragen lid te worden van de kerkenraad. Meer handen maken licht werk. Hulp is dan ook van harte (en meer dan) welkom.

Om terug te kijken.

Omdat er een Bij Blijven is uitgevallen zouden we heel ver terug moeten gaan en dat wordt wel erg mosterd na de maaltijd. Daarom maar een heel beperkte terugblik. Het memoreren waard zijn de kerstmarkt en de kerstlunch. Beiden zijn weer succesvol verlopen met dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet.

Tussentijdse ALV.

De voor 4 november voorziene tussentijdse ALV is verplaatst naar 10 maart (na de dienst). Op die ALV willen we u bijpraten over de ontwikkelingen rond de toekomst van onze gemeente en het kerkgebouw en de voortgang van gesprekken daarover met de CoZa en andere betrokken instanties. Een uitnodiging en eventuele stukken zullen nog worden verzonden.

Samenwerking Gouda.

De reis naar Friedrichstadt van 20 – 23 september 2019 in het kader van 400 jaar Remonstranten gaat definitief door. Het minimumaantal deelnemers van 50 is (bijna) bereikt en het organiserende reisbureau heeft zich bereid verklaard op basis van dit aantal deelnemers de reis door te laten. In de bus is plaats voor maximaal 62 mensen. Er is dus nog plaats! Op zondagmiddag 2 juni 2019 om 14:30 uur wordt in Gouda een inspirerende presentatiemiddag houden over deze reis, waarbij er ook gelegenheid is om kennis te maken met de andere deelnemers. Locatie (onder voorbehoud): het Inspiratiehuis, Peperstraat 20 in Gouda. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd. Neem vrienden en bekenden mee, want ter plaatse kan men zich nog inschrijven voor deze prachtige reis. De kosten van deze 4-daagse reis kunnen uitzonderlijk laag gehouden worden dankzij een genereuze bijdrage van onze vrienden in Gouda. Zij nemen de kosten van het busvervoer voor hun rekening (en enkele andere kosten). Daardoor ligt de **prijs per persoon van €399,-** in totaal €100,- onder de kostprijs. U kunt met al uw vragen over deze reis bij terecht bij Albert Grooten.

Voor 2019 en 2020 gaan we in overleg met Gouda bezien of we meer diensten samen kunnen vieren. Voor 2019 is het proberen om dat in te passen in het rooster (van beide gemeenten), voor 2020 ligt dat eenvoudiger omdat die roosters nog in de maak zijn.

In het kader van 400 jaar Remonstranten zijn Betty, Ruud en Jan van de Heuvel bezig met het maken van een boekje over de geschiedenis van onze gemeente en het organiseren van een feestelijke presentatie daarvan.

Kringen.

Wij zijn van plan bij wijze van kringen een filosofisch dialoogspeel te houden over de betekenis van ontregelende ervaringen. U hoort daar binnenkort meer over.

Collectes.

De opbrengst van de collectes voor een speciaal doel in het vierde kwartaal (bestemd voor de Stichting Care for Family) was € 408,22. In het eerste kwartaal 2019 is het doel van de collectes de Stichting Hospice Waddinxveen. Voor de volgende kwartalen zijn nog geen doelen aangewezen. Als u een suggestie heeft houden we ons aanbevolen (bij voorkeur een lokaal doel met mogelijk een uitstraling naar buiten de regio / buiten Nederland). Namens de kerkenraad wens ik u alle goeds en welkom bij onze diensten en activiteiten.
Dick van Zoelen

Kerkdiensten Waddinxveen

24 februari	10.00 uur	dr. J. Magliano-Tromp, Den Haag Diensten: Ronne Autodienst: Jeanne van den Heuvel
10 maart	10.00 uur	ds. M.Junte, Gouda Diensten: Reinilde Koffiedienst: Wietske Autodienst: Matty
24 maart	10.00 uur	dr. E. Cossee, Rotterdam Diensten: Carla Autodienst: Ruud van den Bosch
7 april	10.00 uur	ds.A.Lenselink, Capelle aan de IJssel Diensten: Ronne Autodienst: Matty
18 april (Witte Donderdag)	19.00 uur	ds. M.Junte, Gouda Diensten: Carla Autodienst: Nico Broug
21 april (Pasen)	10.00 uur	ds. E.de Bijll-Nachenius, Vlaardingen Diensten: Reinilde Autodienst: Albert

Collecte 1^e kwartaal: Hospice Waddinxveen

Autodienst: adressen meerijders:

Helga van der Bijl, Minervalaan 7, Waddinxveen, tel. 613894

Cobi Groenewegen, kamer 415 in de Irishof, Middenmolenplein 266, Gouda, tel. 596865

Fam. Lammertse, Jan van Bijnenpad 381, Waddinxveen, tel.613360

Diny Sikking, Tollenslaan 73, Waddinxveen, tel. 615848

Verzoek aan de chauffeurs om de (eventuele) meerijders op de dag vóór de kerkdienst te bellen. Indien de dienstdoende chauffeur is volgeboekt, dan moet de volgende chauffeur van het lijstje worden ingeschakeld.

Oproep:

Nu onze gemiddelde leeftijd steeds ouder wordt en dus meer vraag is om vervoerd te worden naar de kerk, heb ik een **dringend** verzoek.

Zijn er onder de gemeenteleden nog mensen die ook 3 of 4 keer per jaar

willen rijden?

Hoe meer chauffeurs hoe minder vaak je aan de beurt bent.

En onderling ruilen kan altijd. Momenteel hebben we nog maar 6 chauffeurs, waarvan er ook al in de tachtig zijn.

Graag zie ik uw antwoord tegemoet.

Matty Heukelom tel. 614088

j.heukelom@tele2.nl

Wel en Wee van onze gemeenteleden.

Mevrouw Coby Groenewegen is verhuisd naar de Irishof in Gouda kamer 415. Haar nieuwe telefoonnummer is 0182-596865. Haar email adres blijft ongewijzigd. In een email bericht schrijft Coby “ Ik hoop dat ik contact kan houden met jullie, want dat vrolijkt het leven wel op! “

Mevrouw Tiny Doornenbal is mobiel onzeker ondanks het gebruik van de rollator. Jeanne van den Heuvel zal haar 24 februari begeleiden naar de kerk. Ook na 24 februari wil ze graag naar de kerk begeleid worden.

Freek van Amen, de partner van **Jeanne Bos**, kan het revalidatiecentrum verlaten als de zorg is geregeld. Hij kan dan weer thuis wonen. Wanneer hij naar huis kan komen is nog niet bekend.

Jan Junte heeft een darmoperatie ondergaan, het gaat hem goed en hij is genezen verklaard. Dat is heel goed nieuws.

Annette van Zoelen heeft 3 weken geleden een heupoperatie ondergaan en is aan het revalideren en het gaat goed !

In memoriam Wim Moelker.

Op 24 januari overleed onze oud-voorzitter de heer Wim Moelker. De heer W.H. Moelker had een leidende rol bij de restauratie van ons kerkgebouw in 1987. Niet alleen in de bouwkundige zaken nam hij het voortouw maar ook had hij grote bemoeienis met de financiële kant. Hij had contact met diverse instanties en trok sponsoren aan. Hij verhuisde in de jaren 80 van de vorige eeuw naar Drente maar kwam na het overlijden van zijn echtgenote naar Alphen aan den Rijn waar hij tot zijn overlijden lid was van de Remonstrantse gemeente aldaar. Wij zagen hem regelmatig bij de streekdiensten.

Enige jaren geleden verscheen het boek Remonstranten in Waddinxveen door de eeuwen heen van zijn hand over de geschiedenis van onze gemeente.

Onze gemeente is hem veel dank verschuldigd.

Ruud van den Bosch

Gedachtdienst 18 november 2018.

Lieve lezer, ik heb de eer een verslagje uit te brengen vwb de Orde van dienst voor de gedachtdienst van 18 november 2018. De dienst werd geleid door onze eigen dominee Martijn Junte. Martijn begon met het prachtige gedicht “Zomer” van Toon Tellegen.

Persoonlijk vond ik het gedicht heel toepasselijk voor deze bijzondere dienst.

Ook werden er 2 fragmenten uit brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) gericht aan zijn ouders en aan zijn student/medewerker Eberhard Betghe besproken. De overdenking was o.a. hierop gebaseerd, hierna werd de gemeente in de gelegenheid gesteld om een kaars aan te steken. Het heeft mij ontroerd. Muziek en liederen, alles klopte.

Ik wens u een gezond, plezierig en harmonieus 2019 toe !

Inge van Plateringen

Agenda:

voor nadere informatie over een bepaalde activiteit: zie de website www.waddinxveen.remonstranten.nl voor zover niet vermeld in deze Bij Blijven.

17 februari	Boskoop om 15.00 uur. Bevestiging van de nieuwe predikant Sandra van Zeeland door ds. Joost Röselaers en intrede
24 februari	kerkdienst
2 maart	schoonmaakdag
3 maart	landelijke kerkdienst Rotterdam
9 maart	Algemene vergadering van Beraad
10 maart	kerkdienst
10 maart	Algemene ledenvergadering (na de kerkdienst)
12 maart	Samenspraak: meditatie mevr. Spaander
24 maart	kerkdienst
26 maart	Samenspraak: meditatie mevr. Spaander
31 maart	concert Muziek in Waddinxveen
9 april	verteltheater te Zwammerdam

Van de redactie

De volgende verkorte uitgave van Bij Blijven zal verschijnen op woensdag 10 april. Kopij moet passen in één van de rubrieken Kerkdiensten, Van de kerkenraad, Wel en wee van gemeenteleden en Agenda. De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij is donderdag 28 maart. De uitgave wordt gemaakt in het lettertype Times New Roman 12 en diegenen die een bijdrage leveren worden verzocht deze in genoemd lettertype te produceren. De redactieadressen zijn: Ruud van den Bosch, remonstranten.wveen@kpnplanet.nl, tel.0182.616572 en Jan den Draak, j.dendraak@solcon.nl , tel.0182.615069.