

Secretariaat: Ruud van den Bosch, Zuringveld 16, 2742 GP Waddinxveen 0182 – 616572
remonstranten_waddinxveen@outlook.com

Bij Blijven Digitaal

Nieuwsbrief van de Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

April/mei no. 8



Hart en ziel van onze kerk, sinds 1837.

Beste mensen,

Tijdens een mooie dienst op 10 maart jl. is Inge van Plateringen-Been door Martijn Junte bevestigd als lid van onze kerkenraad. Zij gaat nu officieel meedraaien in de kerkenraad als lid en als vertrouwenspersoon voor iedereen in onze Gemeente. Eerder was zij al actief als plaatsvervangend secretaris. Van harte welkom, Inge. Dank voor het werk dat je al gedaan hebt en nog gaat doen voor onze gemeenschap.

Uw reacties op de uitnodiging voor elke dienst zijn zeer positief geweest. Deze uitnodiging (met altijd een passende illustratie) wordt als nieuwsflits naar iedereen toegezonden en is inmiddels ingeburgerd.

Sinds vorig jaar zien we met enige regelmaat nieuwe gezichten in de kerk. Van harte welkom in onze gemeente. Want: alleen samen houden we onze gemeente levendig!

Op **Witte donderdag 28 maart a.s. is om 10:30 uur** dhr. Arno Bruinsman in onze kerk. Hij is specialist op het gebied van Avondmaalszilver en komt ons Avondmaalszilver bekijken en van deskundig commentaar voorzien. U bent allemaal uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen.

De Algemene Ledenvergadering van 2024 zal gehouden worden op woensdag 24 april a.s. Er zal o.a. gerapporteerd worden over de financiële situatie van de kerkelijke gemeente én van de Stichting die het kerkgebouw onderhoudt en exploiteert. Net als vorig jaar zijn de vooruitzichten voor de komende jaren positief. We zullen wel proberen om (nog meer) te gaan bezuinigen op de energiekosten van de kerk. Dat is onze belangrijkste kostenpost.

Tijdens de ALV vorig jaar is ook gesproken over de Groene Kerk. We hebben toen besloten daar geen prioriteit aan te geven. Onlangs was ik bij de boekpresentatie van het boek 'Hemels Groen'. Heel boeiend! Zie: [Symposium over boek Hemels groen: 'van rentmeester naar bondgenoot' \(bijbelgenootschap.nl\)](https://www.bijbelgenootschap.nl) Een van de sprekers was voormalig CU-kamerlid Carla Dik-Faber. Zij is projectleider van Groene Kerken en ze hield een boeiend betoog. Misschien kunnen we na de zomer een korte reeks gesprekken organiseren over dit boek, eventueel in oecumenisch verband. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan hoor ik het graag.

Op zondag 4 augustus is het tegenbezoek van Martine Wassenaar en haar gemeenteleden. We gaan dit weer inplannen als invulling van de vrijwilligersbijeenkomst 2024 en gaan een bezoek brengen aan het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. En zoals u weet: Iedereen is vrijwilliger en daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit tegenbezoek.

Albert Grooten
(voorzitter Kerkenraad)

Ter overdenking: Pasen 2024

ds. Sandra van Zeeland



Helende steen

Wie kent ze niet? De gekleurde stenen aan een zilveren kettinkje, aan een leren bandje of gewoon los in een mooi zakje. Stenen waar krachtige transformatie aan toegedicht wordt. Soms nog ondersteund door woorden op die steen. *Voorspoed* bijvoorbeeld, of *Liefde*, of *Moed*, of *Compassie*. Vaak bedoeld om cadeau te doen. En dan weer eens in de mode, en struikel je er bij wijze van spreken over. En dan in een volgend tijdperk verbannen naar een klein schap, ergens achter in. Of ze werken? Geen idee. En waar de een blij is met wat positieve bejegening, zal een ander wellicht verzuchten wat ze met 'weer' zo'n prul moet. Ach, het zijn vaak kleine steentjes; die vinden hun weg wel.

Ik moest er aan denken tijdens een bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst ging het over geheel iets anders, maar was er wel een steen in het spel. Ik had 'm in mijn handen en hij voelde opmerkelijk zacht aan voor een steen. Iets langer en breder dan mijn handpalm. Waarschijnlijk ergens opgeraapt uit een beekje of rivier en naar hier gebracht. Verrassend zacht, misschien wel door de vele handen die 'm in de loop der tijd hadden aangeraakt. Maar desondanks onmiskenbaar hard als steen. Die steen stond symbool voor de angsten die we kunnen hebben. Waar zijn we bang voor? Wat doet ons als het ware verstenen en waar verharden we in ons denken? Waar zit de onwrikbaarheid in ons?

Tot mijn verrassing kwam de zachte kant van de steen ook ter sprake. We kunnen blijven volharderen (jaja) in onze angst, maar we kunnen ook inzetten op verandering. Want als we weten waar onze angst ligt, kunnen we dan de moed vinden om die angst om te zetten in iets positiefs? Blijven we bij onze angst, of zetten we onze energie zo in dat er plaats kan komen voor verandering?

Als Jezus na zijn dood van het kruis wordt gehaald, wordt hij in een uitgehouwen graf gelegd. Voor de ingang van het graf komt een grote, en daarmee ook zware, steen. Einde. Zo lijkt het dan toch. Maar niet voor de drie vrouwen die geurige olie kochten om het lichaam te gaan balsemen. Ook al is Jezus' dood een einde, de vrouwen willen wel dat het een einde is waar ze weer mee verder kunnen. En dus kopen ze olie en zijn ze op weg om een laatste ritueel uit te voeren. Onderweg naar het graf overpeinzen ze hoe dat moet met die grote steen: 'Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf weggrollen?' (Marcus 16:3) Het is een probleem om te overpeinzen, maar ze laten er zich niet door tegenhouden.

Enmaal bij het graf aangekomen zien ze tot hun verbazing dat de steen die de ingang blokkeert is weggerold. De dode is er niet meer, wel een jongeman die ze aanspreekt. Deze zegt hen dat Jezus is opgewekt uit de dood en naar Galilea is gegaan. Van schrik vluchten de vrouwen van het graf vandaan. *'Ze waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets zeiden.'* (16:8) Volgens de oudste handschriften stopt hier het Marcusevangelie. Een open einde als het ware.

Hoe zou het met de vrouwen verder gaan? Nu staat de angst de vrouwen nog in de weg. Het bekende is niet langer meer zoals ze het verwachten. De steen in het verhaal is niet een sluitstuk gebleken, maar een opmaat naar een nieuw begin. De vrouwen zijn er nog niet aan toe; ze weten zich er even geen raad mee. Hoe nu verder? Kunnen ze de moed opvatten om vanuit deze ervaring weer op weg te gaan? Om met een nieuwe blik op de wereld verder te gaan?

En wij? Hoe ga wij verder? Is er een steen waarvan je je afvraagt hoe je 'm krijgt weggerold? Dan kan er ook een opening zijn voor verandering.

Kerkdiensten

Alphen aan den Rijn

28 maart	19.00 uur	ds. D.C. Peters, Witte Donderdag
31 maart	10.00 uur	ds. D.C. Peters, Pasen
7 april	10.00 uur	ds. T.R. Barnard
21 april	10.00 uur	ds. R. Schreuder
5 mei	10.00 uur	ds. F.F. Boogerd

Boskoop

28 maart	17.00 uur	ds. S. van Zeeland, Witte donderdag
31 maart	10.00 uur	ds. S. van Zeeland, Pasen
28 april	10.00 uur	ds. S. van Zeeland

Nieuwkoop

24 maart	10.00 uur	ds. R. Schreuder, Palmпасen
28 maart	20.00 uur	ds. J. Vlasblom, Witte Donderdag
31 maart	10.00 uur	Paasdienst
7 april	10.00 uur	jaarvergadering
21 april	10.00 uur	vacant
5 mei	10.00 uur	ds. M. de Vries
12 mei	10.00 uur	ds. D.C. Peters

Waddinxveen

28 maart	19.00 uur	ds. E. de Bijll Nachenius, Witte Donderdag
31 maart	10.00 uur	dhr. R. Hoes, Pasen
21 april	10.00 uur	ds. A. Lenselink

Terugblik

In de dienst van 25 februari ging voor dr. J. Tromp. Het thema was *'Maak mij niet te schande, want ik schuil bij U.'* De lezingen waren, uit het OT: Psalm 25. Uit het NT: Mattheus 15, de verzen 21 – 28.

In de dienst van 10 maart ging voor dr. M. Junte. Het thema was *'In ander licht.'* De lezing was uit het OT : Psalm 25. In deze dienst werd Inge van Plateringen bevestigd als lid van de kerkenraad. Zij kreeg de volgende zegen mee...



'Neem bij het gaan een mantel van liefde

die je behoedzaam om mag slaan.

Daarin is de naam kleurrijk geweven,

tot beschutting en warmte in mensenbestaan.

Voor iedereen hier en nu, vrede en zegen! Laten we gaan!



Terugblik, wat verder weg... Geslaagde start van de Week van Gebed met oecumenische viering.

De aftrap van de *Week voor Gebed voor eenheid onder de Christenen* vond dit jaar plaats met een oecumenische dienst georganiseerd door Samenspraak in de Sint Victorkerk, op 21 januari. Het was een mooie viering in een goed gevulde kerk. Pastor Lijesen en ds. Geitenbeek leidden gezamenlijk de dienst. De muzikale invulling werd verzorgd de zanggroep Voces Novae van de geloofsgemeenschap Sint Victor en Peter Verhoogt op het orgel. Zij brachten onder andere een Zuid-Afrikaans Onze Vader (Baba Yetu) en enkele bekende Taizéliederen ten gehore.

Het thema van de Week van Gebed luidde dit jaar *'Heb God lief en je naaste als jezelf'*. Het was ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

Na afloop van de dienst was er nog een gezellig samenzijn met koffie en thee in de naastgelegen Victorzaal. Als Samenspraak kijken we weer terug op een geslaagde oecumenische aftrap van de Week van Gebed.

Ruud Vink, namens Samenspraak

Jarigen in april en mei

4 april	Hanny Maas-Alblas
16 april	Jeanne van den Heuvel-Schimmel
25 april	Albert Grooten
	27 mei Jan Junte
	29 mei Lenie den Draak- Kuyvenhoven
	31 mei Annette van Zoelen-Klik



Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

ALGEMENE INFORMATIE

Kerkgebouw: Remonstrantse kerk
Zuidkade 59 JC Waddinxveen

Postadres Secretariaat van de kerkenraad RGW
p/a Ruud van den Bosch,
Zuringveld 16, 2741 GP Waddinxveen
Tel. 0182-616572
e-mail: ru.bosch@kpnplanet.nl

Kerkenraad: Albert Grooten (voorzitter)
Ruud van den Bosch (secr. a.i.)
Pieter Zevenbergen (penningmeester)
Inge van Plateringen (lid)

Predikant: Vacature

Nu wij geen vaste dominee meer hebben, zijn wij blij dat ds. René Schreuder heeft aangegeven voor ons als ambulante predikant beschikbaar te zijn, voor kennismakingsgesprekken, en voor pastorale begeleiding. U kunt hem bellen of mailen als u daartoe behoefte voelt.

Zijn telefoonnummer: 06. 30104222. E-mailadres: meibloem@xs4all.nl

Organist: Ard Verkerke

Dienstrooster: zie: Draaiboek en website

Autodienst: Matty Heukelom-Hogenbirk

Tel.: 0182 – 614088

Bij Blijven: Betty Broug-van der Haven

Samenspraak: Theo van Leeuwen

Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw:

Bestuur: Pieter Zevenbergen (voorzitter)

Jan van den Heuvel (secretaris/penningmeester)

Nico van Termeij (lid)

Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap (CoZa): Nieuwe Gracht 27a,
3512 LC Utrecht. www.remonstranten.nl info@remonstranten.nl

De eerstvolgende *Bij Blijven* – het Pinksternummer (Pinksteren is dit jaar op 19 en 20 mei) zal verschijnen op woensdag 15 mei. Bijdragen graag vóór woensdag 8 mei.

Betty Broug-van der Haven

Waddinxveen, 21 maart 2024.

