

Secretariaat: Ruud van den Bosch, Zuringveld 16, 2742 GP Waddinxveen 0182 – 616572
remonstranten_waddinxveen@outlook.com

Bij Blijven Digitaal

Nieuwsbrief van de

Remonstrantse Gemeente Waddinxveen

Mei/augustus 2024 no. 9



Beste mensen,

Op 24 april jongstleden was de algemene ledenvergadering van onze gemeenschap. Het is altijd fijn om te zien dat er belangstelling en interesse is in het reilen en zeilen van de Remonstranten in Waddinxveen. Bemoedigend ook om te zien dat er weer een aantal nieuwe mensen zich bij ons aansluiten.

Volgende week is het Pinksteren, waarbij de Heilige Geest over ons wordt uitgestort. Alle talen die de mensen zijn gaan spreken sinds de val van de Toren van Babel komen samen in een groot begrip van eenzelfde taal.

Om mij heen kijkend wat er in de wereld gebeurt, is er zeker behoefte aan het begrijpen van elkaar. Hij lijkt allemaal eerder uit elkaar te drijven in extreme standpunten dan dat er moeite wordt genomen om elkaar te begrijpen. En inderdaad, men spreekt niet meer dezelfde taal als de ander; een vijandbeeld creëren is eenvoudiger dan begrip tonen.

Ik hoop dat iedereen het feest van Pinksteren mag ervaren als bron naar eenzelfde taal van begrip en vrede.

Met vriendelijke groet,

Pieter Zevenbergen

Penningmeester



Overdenking

Pinksteren 2024

Vrijdenkende vrijzinnigen houden erg van de Geest. Hij (de ware vrijdenker zegt liever zij, hoewel dat grammaticaal niet klopt) wordt in stelling gebracht wanneer het allemaal te benauwd wordt of wanneer mensen te veel lijken te hechten aan traditionele vormen. We hebben iets nieuws nodig en de Geest kan daarvoor zorgen. Waar de Geest des Heren is, is tenslotte vrijheid. Pinksteren is dan het feest van de ontremming: er gebeuren werkelijk nieuwe dingen! Nu begrijpt u dat ik de Geest niet in de weg wil zitten en dat ik ook niet tegen alle verandering ben. Maar eigenlijk is het wel opvallend dat die Geest uit de Bijbel zo vrij zwevend is geworden.

Toen ik in het eerste jaar van corona in een weekend tien vrijzinnige preken op het internet bekeek, viel mij op dat bijna al die preken vrijheid of vernieuwing als thema hadden. Tegelijkertijd werd de dienst telkens opgehangen aan het klassieke Pinksterverhaal uit Handelingen 2. Leest u het eens na. Daarin staat niets dat wijst op die vrijheid en losheid van de Geest. Centraal staat het verkondigen van de grote daden van God en het wonder dat mensen dat verstaan, over de grens van talen en culturen heen. Het klinkt flauw, maar betekent dat niet dat we gemakkelijker iets kunnen zeggen over vrijheid of vernieuwing dan over God. Dat is misschien begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook zorgelijk voor een kerk.

Misschien moeten we het met Pinksteren eens over iets anders hebben. Niet die vernieuwingsdrift, maar wel wat die Geest te brengen heeft. Remonstranten preken graag over Gal. 5: *'Sta dan in de vrijheid'*. Ik zal dat met Pinksteren ook doen, maar zal de nadruk leggen op waar je de geest aan herkent. Dat staat aan het einde van dat hoofdstuk: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het is eens wat anders.

Ds. Tjaard Barnard,

Voorganger Nieuwkoop

Kerkdiensten

Alphen aan den Rijn

19 mei	10.00 uur	ds. F. Knoppers, Pinksterdienst
2 juni	10.00 uur	mw. M. Walburg
16 juni	10.00 uur	ds. R.F. Philip
30 juni	10.00 uur	mw. M. Walburg, Toegangseweg 8, met lunch
21 juli	10.00 uur	ds. M. de Vries
4 augustus	10.00 uur	ds. D.C. Peters
18 augustus	10.00 uur	ds. G.J. van Aller
8 september	10.00 uur	ds. F. Knoppers (onder voorbehoud)

Boskoop

7 juli	10.00 uur	ds. J. de Vries
14 juli	10.00 uur	ds. R.F. Philip, in Waddinxveen
11 augustus	10.00 uur	dhr. R. Hoes, in Boskoop met Waddinxveen
8 september	10.00 uur	ds. S. van Zeeland, Startzondag in Boskoop met Waddinxveen

Nieuwkoop

19 mei	10.00 uur	gezamenlijke dienst met Gereformeerden, Pinksterdienst
2 juni	10.00 uur	ds. J. van Malde
16 juni	10.00 uur	ds. Tj. Barnard
30 juni	10.00 uur	ds. F. Knoppers
14 juli	10.00 uur	ds. Tj. Barnard
28 juli	10.00 uur	ds. R.F. Philipp
11 augustus	10.00 uur	ds. Joh. Tromp
25 augustus	10.00 uur	ds. I Leng Tan
1 september	10.00 uur	ds. Tj. Barnard, startdienst

Waddinxveen

19 mei	10.00 uur	ds. R Schreuder, Pinksterdienst
9 juni	10.00 uur	ds. W. Dijkstra
14 juli	10.00 uur	ds. R.F. Philipp, met Boskoop
4 augustus	10.00 uur	ds. M. Wassenaar
11 augustus	10.00 uur	dhr. R. Hoes, dienst in Boskoop

Over het Streekberaad



Onlangs stuitte ik in de Groene Amsterdammer (18-4-2024) op een parabel zoals overgeleverd door vele moeders en vaders. De columniste Niña Weijers vertelde dit verhaal als volgt: 'Een rabbijn reisde altijd door een dorp naar een bos, om daar aan de voet van een boom te bidden – en God hoorde hem.

Zijn zoon ging door hetzelfde dorp naar het bos, maar kon zich niet herinneren waar de boom was. Hij bad bij een andere boom – en God hoorde hem.

Zijn kleinzoon wist niet waar de boom of het bos was, dus bad hij in het dorp – en God hoorde hem. Zijn achterkleinzoon wist niet waar de boom was, of het bos, of het dorp, maar hij kende de woorden van het gebed en bad in zijn huis – en God hoorde hem.

De zoon van de achterkleinzoon wist niet waar de boom was, of het bos, of het dorp, hij kende de woorden van het gebed zelfs niet, maar wel het verhaal, dat hij vertelde aan zijn kinderen – en God hoorde hem.'

Zo ongeveer schat ik de situatie van onze (vrijzinnige/remonstrantse) geloofsgemeenschappen in de streek in, waarbij je van mening kunt verschillen over welke plaats je in de generaties inneemt. Maar de parabel klinkt toch hoopvol: God blijft horen! Vanuit die hoop doen we allemaal ons best om onze kerken een levendige uitstraling te geven en proberen we activiteiten te bedenken om Het Verhaal dat we zo belangrijk voor onszelf vinden, gaande te houden en door te geven aan volgende generaties.

Daar ging dat Streekberaad op 12 april j.l. in Nieuwkoop dan ook over. Mogelijke plannen werden benoemd: een streekdienst gecombineerd met de Preek van de Leek, filmavonden, literaire ontmoetingen met schrijvers, concerten gestimuleerd door de kerk en in de kerk, en ook belangrijk, een gespreksgroep over de identiteit van de Remonstranten, met de vraag: waar staan we eigenlijk voor? Het is nu zaak deze plannen uit te werken, want daar zijn we eigenlijk niet goed aan toe gekomen. Dat komt in oktober bij het volgende beraad. Interessant vond ik wel dat sommigen de startdienst in september voor eigen parochie wilden houden. Mij lijkt dat nou juist een gelegenheid om een gezamenlijke ervaring te organiseren, daar kunnen Boskoop en Waddinxveen van getuigen.

Zoals Liesbeth van Wijk bij haar bevestiging tot kerkenraadslid in Alphen suggereerde: misschien moeten we onze netten aan de andere kant van ons vissersbootje uitgooien. Dus als ú suggesties heeft, maak ze dan vooral kenbaar. Dat kan nog steeds bij mij, ook al heb ik mijn functie ter beschikking gesteld vanwege ouderdom en daarbij horende gebreken. Maar dat kan natuurlijk ook bij een kerkenraadslid van uw gemeente.

Groet,

Greet den Dulk-Barens, voorzitter van het Streekberaad

- Bij het Streekberaad zijn de volgende kerken in ons 'Groene Hart'
- aangesloten: Alphen, Boskoop, Nieuwkoop en Waddinxveen.



Terugblik

In de dienst van 28 maart – *Witte Donderdag* – ging voor ds. Els de Bijll Nachenius. Het thema was: *'Ik heb jullie een goed voorbeeld gegeven.'* De lezing was uit het NT: Johannes 13, vers 15. We vierden in deze dienst met elkaar het Heilig Avondmaal.

In de dienst van 31 maart – *Eerste Paasdag* – ging wederom voor ds. Els de Bijll Nachenius. Het thema was: *'Maria zei: Ik heb de Heer gezien!'* De lezing was uit het NT: Johannes 20: de verzen 1- 18.

In de dienst van 21 april ging voor ds. André Meiresonne. Het thema was: *'Wie is mijn naaste.'* De lezing was uit het NT: Lucas 10, de verzen 25 en 37.

BLOSSOM COTTAGE

Momenteel wordt er in onze kerk gecollecteerd voor het project *Blossom Cottage*. Ik wil daar graag iets over vertellen. In Oekraïne kunnen meer dan 100.000 kinderen niet bij hun eigen ouders opgroeien. Veel van hen zijn achtergelaten in kindertehuizen vanwege diepe armoede, verslavingen, geweld en medische problemen. Deze kinderen verdienen zoveel meer dan wat de jeugdzorg in Oekraïne op dit moment te bieden heeft.



Marianne Janse werkt sinds 2016 in zo'n kindertehuis om deze kinderen meer aandacht te kunnen geven. Ze haalt kinderen uit bed die anders de hele dag op bed liggen, geeft individuele aandacht, speelt spelletjes en gaat met ze buiten spelen. Ze kreeg het verlangen om deze kinderen op te vangen in een eigen gezinswoning maar dat bleek een moeilijke opgave. Inmiddels is er samenwerking met een organisatie in Amerika en is er gestart met het bouwen van een gezinshuis, *Blossom Cottage*. Maar er is nog veel geld nodig.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Thijssen en Tine Mostert.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Jarigen in juni, juli en augustus

7 juni	Wietske Mulder-Geeerling
16 juni	Meina Ponsioen-Schouten
5 juli	Niek van Termeij
15 juli	Jeanne Bos-van der Heijden
22 juli	Fred van Beek
23 juli	Carla van Leeuwen-Los
30 juli	Josian Strous
8 augustus	Reinilde Zevenbergen-Buys
24 augustus	Ronne Kruize-Neyndorff
26 augustus	Ard Verkerke



Proficiat!!

ALGEMENE INFORMATIE

- Kerkgebouw: Remonstrantse kerk
Zuidkade 59 JC Waddinxveen
- Postadres Secretariaat van de kerkenraad RGW
p/a Ruud van den Bosch,
Zuringveld 16, 2741 GP Waddinxveen
tel. 0182-616572
e-mail: ru.bosch@kpnplanet.nl
- Kerkenraad: Albert Grooten (voorzitter)
Ruud van den Bosch (secr. a.i.)
Pieter Zevenbergen (penningmeester)
Inge van Plateringen (lid)
- Predikant: Vacature
Nu wij geen vaste dominee meer hebben, zijn wij blij dat ds. René Schreuder heeft aangegeven voor ons als ambulante predikant beschikbaar te zijn, voor kennismakingsgesprekken, en voor pastorale begeleiding. U kunt hem bellen of mailen als u daartoe behoefte voelt.
- Zijn telefoonnummer: 06. 30104222. E-mailadres: meibloem@xs4all.nl
- Organist: Ard Verkerke
- Dienstrooster: zie: draaiboek en website
- Autodienst: Matty Heukelom-Hogenbirk
Tel.: 0182 – 614088
- Bij Blijven: Betty Broug-van der Haven
- Samenspraak: Theo van Leeuwen

Stichting Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw:

Bestuur: Pieter Zevenbergen (voorzitter)
Jan van den Heuvel (secretaris/penningmeester)
Nico van Termeij (lid)

Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap (CoZa): Nieuwe Gracht 27a,
3512 LC Utrecht. www.remonstranten.nl info@remonstranten.nl

De eerstvolgende *Bij Blijven* zal verschijnen op 28 augustus. Bijdragen graag vóór woensdag 21 augustus.

Mooie zomermaanden toegewenst!

Betty Broug-van der Haven

Waddinxveen, 16 mei 2024.

